

Dwaalspoor

13 t/m 30 december



Het verhaal van Otis, de lantaarnopsteker

Wandel langs de knusse lichtkunstwerken en ontdek het bijzondere verhaal van Otis!

Lang geleden, in Dordrecht...

Kun je het je voorstellen? Vroeger zag Dordrecht er heel anders uit! Langs de rivier de Thuredrith groeide het plaatsje uit tot de stad die we nu Dordrecht noemen. Een rijke stad, dankzij de handel en haar plek langs het water. Maar er was ook armoede, er waren overstromingen en de pest maakte veel mensen ziek. Wie goed kijkt, ziet de sporen van toen nu nog steeds terug in de stad.

Licht in de stad

Maar er was ook licht! Dankzij de Dordtse walvisvaarders. Zij zorgden voor speciale brandbare olie die gebruikt werd om de lantaarns mee aan te steken. De lantaarns die zorgden voor licht in het duister. En hier ontmoet je Otis! Otis de lantaarnopsteker, Otis de Oplichter: een eigenwijs waterwezentje dat iedere avond de lantaarns aanstak. Hij zorgde ervoor dat iedere lantaarnpaal in de stad brandde, zodat Dordrecht 's avonds mooi verlicht was.

1

Stadhuis

Wat is er aan de hand? Het oude stadhuis, de oude lakenhal en niet te vergeten de oude gevangenis is omgeven door een blauw geheimzinnig licht. Overal klinken sirenes. Is er misschien iemand ontsnapt...? Otis de Oplichter is ontsnapt! Zie jij welke kant hij op is gevlucht?

2

Grote Kerk

Lang geleden zwommen er zalmen en steuren langs de Grote Kerk. En niet alleen de vissen voelden zich prettig in het water. Mensen deden er hun was, maar gebruikten het ook als afvoer voor hun huizen. Dit trok ratten aan, die zich ook al snel thuis voelden in en om het water. De dieren verspreidden binnen de kortste keren de pest door de stad, veel mensen werden ziek. Dokters liepen af en aan door Dordrecht, in hun enge pestkostuums

3

Blauwpoortplein

Bezoekers van Dordrecht kwamen vroeger de stad binnen door één van de vele stadspoorten. Op het Blauwpoortplein stond ook zo'n poort. Vandaag herinneren de blauwe daken ons aan de poort die er ooit stond, het water herinnert aan de handel die op deze plek plaatsvond. Op deze plek komt alles samen: verleden, heden en de toekomst. En zoals je ziet: er is water in overvloed.

4

Schrijversstraat

Dordrecht en verhalen, Dordrecht en gedichten: ze horen bij elkaar. Sta even stil in de Schrijversstraat en luister naar de woorden van Dordtse dichters en schrijvers uit verschillende tijden.

5

Nieuwbrug

Kijk om je heen, zie hoe mooi Dordrecht is, met haar groen en blauw, het water en haar vergezichten. Sta even stil, zoek een mooi plekje op de Nieuwbrug en kijk rond. Voel de sfeer van de stad om je heen en geniet!

6

Wijnbrug

De Wijnbrug heeft door de eeuwen heen verschillende vormen gehad. Maar pas op! De brug heeft het vroeger al eens begeven onder de druk van al haar voorbijgangers. Schrijfster Margaretha van Godewijck schreef er een spannend gedicht over, dat weinig aan de verbeelding overlaat...

7

Vismarkt

De Vismarkt, de plek waar je vroeger verse vis kon kopen. Kijk eens omhoog, er zitten nog twee vissen boven op het dak! Ze kijken uit over de haven en zien de schepen komen en gaan. In de verte zien ze nog net de masten van een oud schip van de walvisvaarders, op weg naar het koude noorden.

Scan de QR code voor de Dwaalspoor route op je mobiel



Otis de Oplichter



- Dwaalspoor route
- Extra mooi uitgelicht
- Decembermarkt | 14 & 15 december
- Wintertuin | 26 t/m 30 december
- Fotoframe
- Opstapplaats rondvaarten



Speurtocht

Otis de oplichter



Op de route wijst Otis jou de weg. Hij heeft op tien plekken een letter bij zich die samen een woord vormen. Verzamel de letters van het Dwaalspoor en ontdek wat Otis de lantaarnoplichter écht is.

Oplossing speurtocht: **Otis is...**

